

# Innerstaden



**Den 14 juni 1874** slog Grand Hotél upp sina portar med pompa och ståt. Stockholm hade fått sitt första stora kontinentala hotell!

Utanför entrén på Blasieholmen låg ångfartygen för att ta passagerare och gods till och från Stockholms skärgård. Norrskär, byggd 1910, ligger närmast i hamn på bilden tagen från Nationalmuseums balkong. Kanske togs bilden samtidigt som Picassos *Guernica* ställdes ut 1956.

**Eller var det** året efter? Är det inte Josephine Baker som skymtar i fönstren på Bolinderska Palatsets översta våningar? Där bakom lärkträdet! “(...) Personalen var speciellt förtjust i Josephine Bakers flärdfria sätt och ofta var hon nere hos hotellets strykerskor för att hjälpa till med strykningen av sina fantastiska scenkreationer (...)”, hette det i pressen.

Vid samma tidpunkt bodde här Hollywoodstjärnor som Gary Cooper i samband med premiären av *En gentleman kommer till stan*. Filmstararna från Hollywood, som man sa på den tiden, var många som mötte sina beundrare i Grand Hotéls portar; Frank Sinatra med sin flamma Ava Gardner, Esther Williams, Danny Kaye och Sophia Loren för att nämna några.

Att gå på bio kostade förresten lika mycket på de stora biograferna på Kungsgatan som på kvarters-biografen i Västertorp, enligt dem som minns.

**Just 1957** var även Jussi Björling frekvent besökare av den kungliga huvudstaden. I synnerhet på, som det hette då, Kungliga Teatern, idag Kungliga Operan. Snarare uppträdde han där, bland annat i Verdis *Trubaduren* och Puccinis *La Bohème*. Det var just på denna scen den svenske världstenoren skulle ge flest föreställningar från. För inte så länge sedan hölls en hyllningskonsert på operan till minnet av Jussi Björling på 40-årsdagen av hans bortgång.

Norrskär ligger fortfarande vid Blasieholmen. Traden är idag den ursprungliga, mellanskärgården, bland annat till Husarö. Idag far ångbåtarna ligga längst ut, närmare Nationalmuseet, för att ge plats åt dagens snabbåtar.

Och mitt i röran av bilar en knallröd Esso-tankbil. Tänk att de fanns i verkligheten.



## Felparkering i tiden

Nytagna bilder: Sune Fridell

Text och grafisk form: Göran Schüsseleder

Bil: Chevrolet Styline DeLuxe 2102 från 1952