

HÄNT & HYRT

GÖRAN SCHÜSSELEDER GÖR NEDSLAG I DÅTID OCH NUTID

Om kriget kommer

Efter andra världskriget, när kalla kriget började, påbörjades byggandet av särskilda utrymmen som skyddade civilbefolkningen i händelse av krig.

Sveriges invånare var väl förberedda, bland annat tack vare skriften *Om kriget kommer* som delades ut till alla hushåll. Den första gavs ut 1952 och trycktes i närmare tre miljoner exemplar. Från och med 1968 hamnade anvisningarna under samma rubrik i telefonkatalogen. Väl i trapphuset kunde man passa på att titta på den inramade kartskissen som med slingriga pilar visade vart man vid behov skulle fly.

2002 hände något få vågat drömma om. Utom Cornelis Vreeswijk vill säga; I natt jag drömde hade blivit en sanndröm – regeringen bestämde att det inte längre fanns någon hotbild mot Sverige! Fram till detta år hade ca 67 000 skyddsrum byggts med ungefär 7,2 miljoner platser vilket än i dag anses vara fullt tillräckligt. Krigshotet försvann till och med i telefonkatalogen och ersattes av allmän krisberedskap. Inte ett ord nämns om skyddsrum.

Om kriget trots allt kommer kan det ju vara bra att veta att skyddsrummen, oavsett byggnadsår, har gemensamt att de ger ett fysiskt skydd mot en närmis. Det vill säga splitter och stötvågor. Eller som man säger på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap); de gör alla skäl för namnet.

Det kan även vara bra att veta att byggnadsägaren har underhållsansvar för husets skyddsrum. Vidare får utrymmet i fredstid endast användas på ett sådant sätt att det kan ställas i ordning för sitt ändamål



FOTO: SCANPIX

"När Du hör flyglarmet var du än befinner Dig – på arbetet, i bostaden eller ute i det fria, sök upp närmaste skyddsrum" stod att läsa i vägledningsskriften Om kriget kommer.

Fram till 2002 hade cirka 67 000 skyddsrum byggts med ungefär 7,2 miljoner platser

inom två dygn. Byggnadsägaren ska även se till att all tillhörande utrustning – såsom toalettkärl, ventilationsaggregat och annat som underlättar överlevnaden – finns på plats och är i rätt skick.

I mitten av februari frågade jag allmännyttiga Svenska Bostäder, Sveriges största bostadsbolag, hur de har förberett sig för att hinna med nämnda skyldigheter på bara två dagar.

– Det var en ovanlig fråga – och intressant, svarade informationschefen Sandra Plavinskis via e-post och bad att få återkomma.

En månad senare har jag ännu inte fått svar på frågan. Tills jag fått ett hoppas jag att Hesa Fredriks

sträva tutande inte hörs annat än klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september eller december.

